

ARNE ALLIGATOR LYRIKER – BATCH 1

=====

KOM KOMPIS

Kom-kompis, kom-kompis, kom-kompis. Ua-ua-ua-ua.

Om vi träffas ropar du hallo (för du e så'n ja' gärnä hälsar på.)
En sådan som jag går o' gungar med (o' i den stunde e' de' lätt att
lé.)

E jaa en sån, som kan gö''dig glad (du får mig och skratta o' må
jättebra.)

För du e min kompis (ja ja ee din vän).
För du e min kompis (ja ja ee din vän).

Oo känslan är underbar (när man en kompis har)
o' du, e, min vän.

Kom-kompis, kom-kompis, kom-kompis. Ua-ua-ua-ua.

Vi e snälla "uh-uh" mee varann. (o' trillar du, sträcker jag ut en
hand.)
O du behöver inte spela tuff (ja' kan va' mig själv, inten någon
bluff).

O' ee de nånting jaa e lessen för (får du mig och skratta och på
gott humör).

För du e min kompis (ja ja ee din vän).
För du e min kompis (ja ja ee din vän).

Oo känslan är underbar (när man en kompis har)
o' duu, eee, min vän. (Ua-ua-ua-ua.)

Kom-kompis, kom-kompis, kom-kompis. Ua-ua-ua-ua.
Kom-kompis, kom-kompis, kom-kompis. Ua-ua-ua-ua.

Kom-kompis, kom-kompis, kom-kompis. Ua-ua-ua-ua.
Kom-kompis, kom-kompis, kom-kompis. Ua-ua-ua-ua.

Ua-ua-ua-ua

Ja du e min kompis (ja ja ee din vän).

Min bästa kompis (min bästa vän).

Oo känslan är underbar (när man en kompis har)
o' du, e, min vän. (Ua-ua-ua-ua.)

Kom-kompis, kom-kompis, kom-kompis. Ua-ua-ua-ua. Kom!

PEDRO DEL FJEDRO

Ur ett lummi't djungelträd
Flyger en papegoja ner.
Han sätter sig här i min famn.
"Pedro ee' mitt namn."

Du e' långt ifrån ditt hem,
kanske du kommit bort min vän.
Ja' ska taa dig till en hamn.
"För Pedro ee' mitt namn."

(Jaa) Pedro-oo.
Ja' heter Pedro del Fjedro.
en papegoja i sombrero-o-oo.
O' senor Pedro ee' mitt namn.
Får ja' sitta här i din famn. (Mitt namn ee')

Pedro,
ja' heter Pedro del Fjedro,
en papegoja i sombrero-o-oo.
o' senor Pedro ee' mitt namn,
(ja') väger endast ett kilogram.

Mänskan kan vandra många mil,
(men) skulle hellre nog åka bil.
Man börjar undra lite grann,
om, vi kommer fram.

Detta e' väl då inte tungt,
frågar lilla Pedro lugnt.
Ja' orkar flyga bra minsann,
för Pedro ee' mitt namn.

Jaa Pedro-o-oo.
Ja' heter Pedro del Fjedro-o-o.
en papegoja i sombrero-o-oo.
O' senor Pedro ee' mitt namn.
Får ja' sitta här i din famn. (Mitt namn ee')

Pedro-o-oo,
ja' heter Pedro del Fjedro-o-o,
en papegoja i sombrero-o-oo.
o' senor Pedor ee' mitt namn,
ja väger endast ett kilogram.

La-la-lalla-lah.
La-la-lalla-lah.
La-la-lalla-lah.
O' koka kaffe så kommer jag ner.

La-la-lalla-lah.
La-la-lalla-lah.
La-la-lalla-lah.
La-la-la la-la-la laah.

La-la-lalla-lah.
La-la-lalla-lah.
La-la-lalla-lah.
O' koka kaffe så kommer jag ner. Ko-kooh!

MEDICINMAN

En gång mitt i djungeln, stötte jaa' min fot.
Ja' såg mig inte för, o' snubbla' på en rot.
Ja' hade inget plåster, o' såret de' va' stort.
Ja' ropa' aj-aj-aj, o' då kom hjälpen fort.

Det var medicinman, en medicinman.
Ja' bo-bo-botar dig, så sade han.
Det var medicinman, en medicinman.
En stor och mekti', medicinman.

Ja' blev nog lite rädd, han såg så farlig ut,
en mask för ansiktet, i handen satt ett spjut.
Han sade Bwanalu, du komma till min by.
Foten inte bra, du ska få en ny.

Det var medicinman, en medicinman.
Ja' bo-bo-botar dig, så sade han.
Det var medicinman, en medicinman.
En stor och mekti', medicinman.

De' va' för länge sen, men ja' mins det som igår.
Dee de' ja tänker på, när jag e' ut o' går.
För jaa' e' gammal nu, och kroppen den känns tung,
men olycksfoten min, den e' evi't ung.

Det var medicinman, en medicinman.
Ja' bo-bo-botar dig, så sade han.
Det var medicinman, en medicinman.
En stor och mekti', medicinman.

(Oo)oo-o-o-ooo-ooh!

(O-o)oo-o-o-ooo-oo!
(Oo)oo-o-o-ooo-oo!
En stor och mekti', medicinman.

HUNDRA ÅR

(När man e ett.) Då ee man ganska liten och lätt.
(När man e två.) Jaa då har man redan lärt sig gå.
(När man e tre.) Då kan man säkert räkna, ett, två (Tre!).

Råkar man, vaaraa, hundra år.
Då ee man ju inte född igår.
Råkar man, vaaraa, hundra år.
Jaa då har man säkerligen gråa hår.

I vårt land, vårt fosterland, här så går vi hand i hand.

(När man e fyra.) Då kan man redan cyck-eln sin styra.
(När man e fem.) Då hittar man väl alltid vägen hem.
(När man e sex). Då sitter man och mumsar i sig kex.

Råkar man, vaaraa, hundra år.
Då ee man ju inte född igår.
Råkar man, vaaraa, hundra år.
Jaa då har man säkerligen gråa hår.

I vårt land, vårt fosterland, här så går vi hand i hand.

Så ska de' gå. Bra ska vi må.
Här ska vi leva, stora å små.
(Hej å hå!) Nu som då.
Flaggan den ee vit och blå.

Råkar man, vaaraa, hundra år.
Då ee man ju inte född igår.
Råkar man, vaaraa, hundra år.
Jaa då har man säkerligen gråa hår. (Råkar man...)

Råkar man, vaaraa, hundra år.
Då ee man ju inte född igår.
Råkar man, vaaraa, hundra år.
Jaa då har man säkerligen gråa hår.

(I vårt land, vårt fosterland, här så går vi hand i hand.

VI ÅKER TILL LANDET

Vi ska åka ti' lande lande, så hoppa i bilen.
Vi ska åka ti' landa lande, vem räknar milen.

Vi har packat bilen-full, hoppas den ej går omkull,
vi åker till lande ikväll.

Vi stannar nånstans på vägen vägen, och äter köttbullar.
Vi väjar väjar för reven reven, där bilen den rulla.
Och så som mången annan-gång, kör vi hela natten lång,
vi åker ti lande i kväll.

Vi åker ti lande. (Laa- la la-la-laah)
Där kossorna råmar (Muu-muu-muu-muuh)
Vi åker ti lande. (Laa- la la-la-laah)
Ja dit ska vi åka ikväll.

O' när vi väl e framme framme, ja då ska vi städa.
Putsa putsa bort damme' damme, ännu på freedaa.
Alla samlar pluspoäng, o somnar sedan i sin säng.
Vi åker ti lande i kväll.

Vi åker ti lande. (Laa- la la-la-laah)
Där fåren dom bräker (Bää-bää-bää-bää)
Vi åker ti lande. (Laa- la la-la-laah.)
Ja dit ska vi åka ikväll.

O under en ek, där leker jaa min bästa lek.
Upp på en gren, där ja dinglar mina
ben. Det finns en sak som ingen vet.
O dee e en hemlighet.

Vi åker ti lande. (Laa- la la-la-laah)
Där hönsen dom kacklar. (Påpåpå påpåpå påpåpå påå.)
Vi åker ti lande. (Laa- la la-la-laah)
Dit ska vi åka ikväll.

Vi åker ti lande. (Laa- la la-la-laah)
Där hästarna gnäggjar. (Iiii-ha-ha-haaaa)

Vi åker ti lande. (Laa- la la-la-laah)
Där grisarna grymtar. (Hrr-hrr-hrr-hrr)

Vi åker ti lande. (Laa- la la-la-laah.)
Där katterna jamar. (Mjaaauuuuu - tvåstemmig)

Vi åker ti lande. (Laa- la la-la-laah.)
Där hundarna skäller. (Wuff wuff wuff wuff)

Vi åker ti lande. (Laa- la la-la-laah.)
Där ankorna kvackar. (Kwääk kwääk kwääk kwääk)

Vi åker ti lande. (Laa- la la-la-laah.)
Där grodorna kväker. (Kvaka kvaka kvaka kvaka.)

Vi åker ti lande. (Laa- la la-la-laah.)
Där grinden den gnisslar. (squeec)

Vi åker ti lande. (Laa- la la-la-laah.)
Där vargen den ylar. (Auuuuuuuh!)

Vi åker ti lande. (Laa- la la-la-laah.)
Där spöket det spökar. (we-we-we-we-we-we)

Vi åker ti lande. (Laa- la la-la-laah.)
Dit ska vi åka ikväll. 2-3-4

Ja dit ska vi åka ikväll (1-2-3-4-1)

VÅR FLYGANDE MATTA

Pappa kom hem sent en kväll, så han måste smyga.
Han hade varit borta i ett fjärran land.

Han gav oss en present, och sa att den kan flyga,
jag trodde inte det var sant.

Rai rai rai-rai, vår flygande matta.
Rai rai rai-rai, dehär ee ingen strunt.
Rai rai rai-rai, vår flygande matta,
vi reser hela jorden runt.

Mamma blev förskräckt å sa, mattor ee ju dyra.
hon tyckte dessutom, att den va jätte ful.
Men Vi har redan packat klart, å jaa ska mattan styra.
Nu bär de av till Istanbul.

Rai rai rai-rai, vår flygande matta.
Rai rai rai-rai, dehär ee ingen strunt.
Rai rai rai-rai, vår flygande matta,
vi reser hela jorden runt.

Vi flyger upp och ner,
Vi åker av och an.
Över hav å land.
Vi svävar ovan molnen.

Vi flyger upp och ner,
Vi åker av och an.
Över hav å land.
Vi svävar ovan molnen.

Rai rai rai-rai, vår flygande matta.
Rai rai rai-rai, dehär ee ingen strunt.
Rai rai rai-rai, vår flygande matta,
vi reser hela jorden runt.

Vår flygande matta
Rai rai rai-rai, dehär ee ingen strunt.
Rai rai rai-rai, vår flygande matta.

Vi reser hela jorden runt.
Vi reser hela jorden runt.

VÅR DJUNGELSÅNG

Här sjunger jaa min djungelsång,
ja sjunger den vid solnedgång.
Den kan någon höra, dee så jag brukar göra.
innan ja går o lägger mig.
Jaa tar fram gitarren, kan inte låta-a bli.
(Sen) trallar jaa en enkel melodiii.

(Som jaa) kallar för min djungelsång.
Ja sjunger heela natten lång.
De händer i naturen, att man väcker djuren,
som långsamt komma smygandee.
Månen ee vår lamppa, den lyser upp var gäst.
Oo nu sätter vi igång med feest.

Så dansa vi vår djungelda-ans.
Och alla vifta på sin svans.
Vi rör på hela kroppen, från tårna upp till toppen.
Oo dansa till vår djungelda-ans.
Nu kli, -ngar än en gång, vår djungelsång.

Långa korta, stora små.
Gamla, unga, lika så.
Vi dansar här tillsammans, tills morronen den randas.
(Oo) småningom så somnar vi.
(Ii) våra djungeldrömmar, finns nattens poesi,
då kan man bara inte låta bli.

Så dansa vi vår djungelda-ans.
Och alla vifta på sin svans.
Vi rör på hela kroppen, från tårna upp till toppen.
Oo dansa till vår djungelda-ans.
Nu kli, -ngar än en gång, vår djungelsång.

Så klappar vi i händerna,
så tugga vi, med tänderna.
Så böjer vi på knän oo ben.
Sen fladdrar vi, me' ör-o-nen.
Så viftar vi på svansen,
o alla ee i dansen.

Så dansa vi vår djungelda-ans.
Och alla vifta på sin svans.
Vi rör på hela kroppen, från tårna upp till toppen.
Oo dansa till vår djungelda-ans.
Nu kli, -ngar än en gång, vår djungelsång.

Dansa vi vår djungelda-ans.

Och alla vifta på sin svans.
Vi rör på hela kroppen, från tårna upp till toppen.
Oo dansa till vår djungelda-ans.
Nu kli, -ngar än en gång, vår djungelsång.

Så dansa vi vår djungelda-ans.
Och alla vifta på sin svans.

UTAN BLÖJA

Kolla på mig mamma mina byxor ee för små.
Å Arne Alligator-skjortan går int' längre på.
Välling i en flaska nej, de' vill ja' inte ha.
Å beibimat ur burken smakar heller inte bra.

(Här går ja') utan blöja.
Titta på mig jaa har blivit stor.
(Här går ja') utan blöja.
För jaa e mycket större än ni tror.

(Här går ja') utan blöja,
å ingen får bestämma över mig.
(För nii ska') inte glömma,
(att) när man ee så stor som jag så klarar man nog sig.

Kolla på mig pappa jaa kan äta riktigt själv,
stoppa mat i munnen tugga tugga, sedan, svälj.
Gröt me' hallonsoppa e int' heller nå't problem.
Å haklappen e onödig, å lite obekvä.

(Här går ja') utan blöja.
Titta på mig jaa har blivit stor.
(Här går ja') utan blöja.
För jaa e mycket större än ni tror.

(Här går ja') utan blöja,
å ingen får bestämma över mig.
(För nii ska') inte glömma,
(att) när man ee så stor som jag så klarar man nog sig.

(Här går ja') utan blöja.
Titta på mig jaa har blivit stor.
(Här går ja') utan blöja.
För jaa e mycket större än ni tror.

(Här går ja') utan blöja,
å ingen får bestämma över mig.
(För nii ska') inte glömma,
(att) när man ee så stor som jag så klarar man nog sig.
(ja) när man ee så stor som jag så klarar man nog sig.
(sidu) när man ee så stor som jag så klaalar, man, nog, sig.

TORSTEN MED BORSTEN

Om nii har problem med att få braasan å brinna,
kan ni bara lyfta, luren å ringa
slå bara sotnumre' fem-fem-fem,
å då så kommer Torsten ända hem

Om bilen den mår illa och hostar o' spottar,
grillen vill int grilla å korven akar kottar,
om spisen ha stārva och biffen e svart,
Torsten kommer allti på en kvart.

Ingen panik här kommer Torsten me borsten,
han klättrar rakt upp å ner i din skorsten,
han sotar han putsar han fejar så,
att röken stiger upp till himlen blå.

Torsten me borsten, triivs bra i pipan, fast
soten den fastnar i mungipan,
Kinderna blir svarta å näsan e röd,
Torsten han gör allt för att få glöd.

Torsten me borsten haar int semester
han putsar ju pipor från öster till väster,
borstar dom alla från topp till tå,
bättre kan din pipa inte må.

Ingen panik här kommer Torsten me borsten,
han klättrar rakt upp å ner i din skorsten,
han sotar han putsar han fejar så,
att röken stiger upp till himlen blå.

(Hrhm, ursäkta. Hallå där. Torsten.)
"Va ärre nutå?"
(E de nånting ni behöver eller så?)
"Nee, hee noo allt bra. Men,
int sku ja sej' nej ti en kopp kaffe.
Å en bulla, långd. He-heh. Me smör i öga.
Å ha du någo käksa. (Tjäksa)"

Ingen panik här kommer Torsten me borsten,
han klättrar rakt upp å ner i din skorsten,
han sotar han putsar han fejar så,
att röken stiger upp till himlen blå.

Ingen panik här kommer Torsten me borsten,
han klättrar rakt upp å ner i din skorsten,
han sotar han putsar han fejar så,
att röken stiger upp till himlen blå.

"Sidu, liive e lite som en skorsten.
Du börja nerifrån.

Så faru oppåt en liten krok av kröka på vägin,
å tillslut faa du upp ti himlen”

TILL SVEABORG

Bilen e lastad, me' instrumenten,
när vi kör förbi presidentens slott. Djungel-
trumman och Arne, e mee.

Här på torget, ee de full rulle,
Arne vill ha glass o en bulle,
vi ska konsert, på holmen där.

Men, då, färjan, över, böljan styr.
Råkar, Arne, utför, äventyr.

Tror du Arne nånsin hittar fram, ti Sveaborg.
De e helt galet, föll han i havet,
hur skaa dee gå, mee konserten.
Tror du Arne nånsin hittar fram, ti Sveaborg.
Han kanske simmar, i många timmar,
men hur skaa dee gå, mee konserten.
(serten, serten, serten, serten)

Arne, vaa glad med, glassen, i munnen,
men nu han, spårlöst försvunnen,
va ska vi hitta på, då vi baara ee två.

Alla vet att han ee speciell.
Vi hoppas Arne dyker upp ikväll.

Tror du Arne nånsin hittar fram, ti Sveaborg.
De e helt galet, föll han i havet,
hur skaa dee gå, mee konserten.
Tror du Arne nånsin hittar fram, ti Sveaborg.
Han kanske simmar, i många timmar,
men hur skaa dee gå, mee konserten.

Hittar Arne, ända fram,
hittar, Arne, ända fram.
Ja hittar, Arne, ända fram,
hittar, Arne, ända fram (1-2-3-4).

Tror du Arne nånsin hittar fram ti Sveaborg.
De e helt galet, föll han i havet,
hur skaa dee gå, mee konserten.
Tror du Arne nånsin hittar fram, ti Sveaborg.
Han kanske simmar, i många timmar,
men hur skaa dee gå, mee konserten då.

RUMPA HUMPA

Många människor kan ju dansa Salsa,
andra ee så duktiga på bugg.
Mamma pappa, dom har lärt sig val-sa.
(men) jaa kan inte dansa, inte ett dugg.

På teevee har ja sett folk dansa taango.
På ååperan så har dom sin ballett.
I Spanien där dansar dom Flameeenco,
(men de) verkar inte heller vara lätt. Så jaa dansar

Rumppa-humppa, humppa-rumppa,
oi vad de skumpar, när våra rumpor,
rör varann, då blir ja allti' glaaa. Ja dansar
rumppa-humppa, humppa-rumppa, mu
-siiken den pumppar i varja strumppa,
på denna dans så ee ja jätte braa.

Farmor hon e dukti på att tviista,
mommo moffa håller på mee shejk.
Men fast ja över på in i det siista.
Så blir de ingenting ja taar en brejk. Oo dansar

Rumppa-humppa, humppa-rumppa,
oi vad de skumpar, när våra rumpor,
rör varann, då blir ja allti' glaaa. Ja dansar
rumppa-humppa, humppa-rumppa, mu
-siiken den pumppar i varja strumppa,
på denna dans så ee ja jätte braa.

Jaa ska bli en rumppa-humppa-meestare,
(och) där så tror ja att ja har en chans.
Sidu jaa vill komma undan lite lättare.
För jaa har int så hilma bra balaa-aaans.
Jaa dansar

Rumppa-humppa, humppa-rumppa,
oi vad de skumpar, när våra rumpor,
rör varann, då blir ja allti' glaaa. Ja dansar
rumppa-humppa, humppa-rumppa, mu
-siken den pumppar i varja strumppa,
på denna dans så ee ja jätte bra!

ROCKENS ROLL

Ja har en palletå, oo en jacka blå,
men ingen av dem två, går längre på.

Ja har en palletå, och dessutom en jacka blååå.
(Men) hur ja än försöker så går ingen av dem längre på.

Jag en mockasko, de' kan ni tro
o när jag sätter på dem brukar alla stå o glo,
ja har en mockasko, o dee så får ni gärna troo.
(O') när ja sätter på den brukar all mänskor stå och glo.

Jaa har tappat min rock, rock, rock
men det spelar ingen roll, roll, roll
Jaa har tappat min rock, rock, rock,
men det spelar ingen roll, roll, roll.
Ee det dur eller moll, på det så har ja, ingen koll.

Ja har en mikrofån från vår telle-fån,
oo en elgitarr jag gjort av en skiva spån,
ja har en mikrofån, som ja' lånat från vår telefåååå.
En min fina elgitarr har ja gjort av en skiva spån.

Jaa har tappat min rock, rock, rock
men det spelar ingen roll, roll, roll
Jaa har tappat min rock, rock, rock,
men det spelar ingen roll, roll, roll.
Ee det dur eller moll, på det så har ja, ingen koll.

Men vad skall man då göra,
vad skaa man ta sig till.
Allt ee en ända röra,
Jaa hittar ingenting.
Ingenting. Ingenting. Ingen, ting!

Ooooooooooh-yeah!

Jaa har tappat min rock, rock, rock
men det spelar ingen roll, roll, roll
Jaa har tappat min rock, rock, rock,
men det spelar ingen roll, roll, roll.
Ee det dur eller moll, på det så har ja, ingen koll.

Rockens roll (de va de va de va)
Rockens roll (ja de va de va de va)
Rockens roll (de e såå de ee)
Ee de dur eller moll, på det så har ja, ingen koll.

Rockens roll (de va de va de va)
Rockens roll (de e såå de ee)
Rockens roll (de e såå de kommer vaa)
Ee de dur eller moll, på det så har ja, ingen koll.

REGNSKOGEN

Hej Arne, vaa ee de'e som du tänker på.
Hej Arne, varför rynkar du pannan så.

(Jag tänker på regnskogen igen.
Där faller många träd min vän.)

Stora traktorn kör, jorden bort den för,
vaa ska vi, ta oss till, utan våran djungel.

Heej, häng me oss ti' regnskogen.
De'ee, nå't vi måste göraaa.
Heej, kom me oss ti' regnskogen.
Nuu, ska vi rädda den.

4"Hei Arne lugna ner dig"

Hej Arne, vem e de' som i djungeln bor.
Hej Arne, vaa betyder den för vår jord.
(Den ee ett hem får många djur,
som inte trivs i någon bur.)

Djungeln ger oss luft, annars blir det tufft,
den tar hand om dig å mig, därför vill vi sjunga.

Heej, häng me oss ti' regnskogen.
De'ee, nå't vi måste göraaa.
Heej, kom me oss ti' regnskogen.
Nuu, ska vi rädda den.

Djungelns skogar dom döljer,
mången hemlighet.
(Å) jordens lungor ee viktiga
för hela vår planet.

Heej, häng me oss ti' regnskogen.
De'ee, nå't vi måste göraaa. ("på lördag")
Heej, kom me oss ti' regnskogen.
Nuu, ska vi rädda den.
Nuu, ska vi rädda den.
Nuu, ska vi rädda den.

I DJUPASTE DJUNGELN

I djungeln, där ee de ganska spännandee att vandra.
Föra man e inte ensam, där finns andra.
Va' dedär en babiaan, (som kom) svingande i en lian.

Papegojan pratar på, leoparden sover gott, ändå.
Apor-na håller konsert. Oj vilket himla liv de är.

Oo vi ee, på äventyr, i djupaste djungeeeln.
Oo vi ee, på äventyr, i djupaste djungeeeln.

Me Arne, så ee vi nog, i ganska goda händer,
fast här finns många djur, me vassa tänder.

(Man) behöver int va rädd, när man sover på sin djungelbädd.

Vi e på upptäcktsfärd igen, o smyger sakta förbi lej-onen.
Vi vill ju inte väcka den. För då får vi nog hälsa he-em.

Oo vi ee, på äventyr, i djupaste djungeeeln.
Oo vi ee, på äventyr, i djupaste djungeeeln.

Vi tittar up i trädets ("Habla Espanjol")
Vi tittar under stenen.
Vi tittar bakom busken.
Dedär va' een bekant, figuur.

O papegojan pratar på, leoparden sover gott, ändå.
Apor-na håller konsert. Oj vilket himla liv de är.

Oo vi ee, på äventyr, i djupaste djungeeeln.
Oo vi ee, på äventyr, i djupaste djungeeeln.

Oo vi ee, på äventyr, i djupaste djungeeeln.
Oo vi ee, på äventyr, i djupaste djungeln,
1-2- i djungeln, 1- ja i djungeln.

"För de e där som vi e."

LEJON FEJON

Vet-ni-vem bestämmer i djungeln
Vem ee den som skriver dess lag.
Kan ni gissa vem, som e kungen.
"E de han eller hon", eller ee de jag.

Jag ee också släkt med kissekatt'n.
Klädd i gyllen päls me lurvi man.
Ja tycker om att smyga mitt i natten.
Å sova hela långa dan.

Hejon Fejon
Ja' vill vara Lejon Lejon.
Häng mee nu på en lejonfärd.
Hejon Fejon
Ja' vill vara Lejon Lejon.
Välkommen till min lejonvärld.

Jaa har många rikti't goda vänner,
som gör mig på jättegott humör.
Dom kommer ifrån olika länder.
Här lämnas ingen utanför.

Hejon Fejon
Ja' vill vara Lejon Lejon.
Häng mee nu på en lejonfärd.

Hejon Fejon
Ja' vill vara Lejon Lejon.
Välkommen till min lejonvärld.

Många katter kan nog också ryta.
Men dom ryter bara si-sådär.
De ee så lätta att gå omkring å skryta.
När ja ryter låter dee såhär.

1-2- ("Mau!". De va int så bra)
1- (Mau! Låter ja nu som ett lejon).
Miaaaaaau! (Ett sista försök.)
Mrgauuuuuugh!!

Hejon Fejon
Ja' vill vara Lejon Lejon.
Häng mee nu på en lejonfärd.
Hejon Fejon
Ja' vill vara Lejon Lejon.
Välkommen till min lejonvärld.

Hejon Fejon
Ja' vill vara Lejon Lejon.
Häng mee nu på en lejonfärd.
Hejon Fejon
Ja' vill vara Lejon Lejon.
(rit...) Välkommen till min lejonvärld.

("Nu kan ja' de!")

HEJ SOMMAREN

Man kan väl konstatera, att vintern äntligen ee över.
För att vaa riktigt äärli', så ee de sommar jag behöver.

Men varmt i luften ee de inte än.
Ja tror ja öppnar dörren för en gammal vän.

Hej sommaren.
När får ja' besök av dig igen.
För dee vaa ju rätt så länge sen,
jaa' bär redan solglasögonen.
Hej sommaren.

Temperaturen stiger, naturen håller på att vakna.
Ja känner vårens dofter, (1) finns de nån som vintern saknar.

I träden kan vi höra fågelsång.
Å dagen den har redan blivit, loo-o-ong.

Hej sommaren.
När får ja' besök av dig igen.
För dee vaa ju rätt så länge sen,

ja' bär redan solglasögonen.

Nån knackar på, vem kan det vara då.
Ja' öppnar dörren åå jag ropar, hallåå.
Hallåå.

"Hej, e de' du som e sommaren?"
("Javisst, ja' kom för att kolla några grejer först.)
"Jaha"
("Har du krattat trädgården?) "Nej?" ("Mmmh")
("Har du bytt däck på bil'n?" "Näh"
("Har du tagit from cykeln då?")
"Nääh, den ligger längst bak i förrådet."
("Mmh. Men, då e jag tillbaks om sådär tre vecker.")
"Vänta ph ph ph ph, jag har en sång!"
("En sång, till mig. Hmh hmh hmh hmh. Ååh!)

Hej sommaren.
Änt-li-gen så ee du här igen.
För dee vaa ju rätt så länge sen,
ja' bär redan solglasögonen.

Hej sommaren.
Änt-li-gen så ee du här igen.
För dee vaa ju rätt så länge sen,
ja' bär redan solglasögonen.

Hej sommaren.
Hej sommaren.
Hej sommaren.

DÄR KOMMER ARNE ALLIGATOR

När jaa går ut på stan, mitt på ljusa dan,
ee de allti' nån som glör.
De kan bero på att ja ee grön,
för den färgen e ju så skön.

När ja går i en butik, oo det blir kala-balik,
så kommer en polis.
Oo han frågar vem jaa ee, "Vem e du?"
"heheh", ser du inte det. Oo dom säger:

Ou-ouo-o, ou-ouo-o. Titta där, där kommer.
Dä-dä, där kommer.
Ou-ouo-o, ou-ouo-o. Titta där, där kommer
Arne Alligator.

Här-kommer,
Hä-hä, här kommer.
Här-kommer,
Hä-hä, här kommer.

Då ja tar mig ett dopp (aha), gör ja dee mee ett hopp (aha),
så det stånker lite, grann (aha aha).
Detta ee, en trevlig sport (ee de sant),
men varför simmar tanten bort (tanten simmar)

De blir ett mankemang (aha), när ja går på restårang (aha),
men de göör, ingenting (aha aha).
att dom ber, mig gå ut (nu skaa han ut)
för maten tog, ju redan slut. (Oo du säger:)

Ou-ouu-o, ou-ouu-o. Titta där, där kommer.
Dä-dä, där kommer.
Ou-ouu-o, ou-ouu-o. Titta där, där kommer
Arne Alligator.

Här-kommer,
Hä-hä, här kommer.
Hä-här-kommer,
Hä-hä, här kommer.

Dee ju helt otrooligt,
att nån kan ha så himla rooligt,
Nästan hela daa. (Nytt ord. Hela!)
He-hee, här kommer, hä-hä, här kommer jag.

Oo dom säger:
Ou-ouu-o, ou-ouu-o. Titta här, här kommer.
Hä-hä, här kommer.
Ou-ouu-o, ou-ouu-o. Titta här, här kommer
Hä-hä, här kommer. (ja')

Ou-ouu-o, ou-ouu-o.
Titta här, här kommer
Hä-hä, här kommer.
Ou-ouu-o, ou-ouu-o. Titta här, här kommer
Hä-hä, här kommer jag!

ARNE ALLIGATOR

Arne Alligator, går på våra gator,
skrämmar våra vänner, men känner alla djur.
Arne Alligator, kommer från Ekvator
Arne vill int' nånsin, bo i någon bur.

Arne, vad har du ii, din stora, mun. Nämnen
Arne, hur kan du, sova i vår brunn.

Arne går med rumpan bara, skrämmar både mor och far. Men
Arne brukar inte vara dum.

Arne Alligator, går på våra gator,
skrämmar våra vänner, men känner alla djur.
Arne Alligator, kommer från Ekvator

Arne vill int' nånsin, bo i någon bur.

Arne.

Arne, du ee minst tre, och sjutti, lång. Häng mee,
Arne, för-det-blir-ett himla håll-i-gång.

När han går på pråmm-enad, följer alla djur i rad, och
var dom går, så hör vi denna sång.

Arne Alligator, går på våra gator,
skrämmer våra vänner, men känner alla djur.
Arne Alligator, kommer från Ekvator
Arne vill int' nånsin, bo i någon bur.

Arne.

Hans tänder mårde int så bra, så vi tog ho-nom till tand-läkarn. Och
tandläkarn saa:
"Säg, A som i. Arne."

Arne Alligator, han har ingen dator.
("Jag kommer ju från djunglen"
Ugh-ugh-ugh-ugh.... "Här kommer jag"
O-i-oi-ooooohhhh!) Arne gillar apor.

Arne Alligator, går på våra gator,
skrämmer våra vänner, men känner alla djur.
Arne Alligator, kommer från Ekvator
Arne vill int' nånsin, bo i någon bur.

Arne Alligator, går på våra gator,
skrämmer våra vänner, men känner alla djur.
Arne Alligator, kommer från Ekvator
Arne vill int' nånsin, bo i någon bur.

Arne Alligator, går på våra gator,
skrämmer våra vänner, men känner alla djur.
Arne Alligator, kommer från Ekvator
Arne vill int' nånsin, bo i någon bur.

ARNES JUL

Vill du veta hur, Arne, firar jul.
Han bjuder alla djur, hem ti' sig.

Nu pyntar han sin gran, som e' finast i hela stan.
O han bakar, stora, peppar-kakor, hela långa daan.

Hääär kommer julen,
som vår allra bästa vän.
Oo alla, snälla djuren, ses igen.

Häär kommer julen,
me mycke' gläädje oo skraatt.
Dee' jul i naturen, ti' nyårsnaatt.

I Arnes lilla hus, där tändas tusen ljus,
o stadens sus och dus, blir utanför.

Han lagar gröt på ris, på alligatorvis.
Oo han plockar, fram, en stor kastrull, oo tänder i sin spis.

Hääär kommer julen,
som vår allra bästa vän.
Oo alla, snälla djuren, ses igen.

Häär kommer julen,
me mycke' gläädje oo skraatt.
Dee' jul i naturen, ti' nyårsnaatt.
C-del: Tom-, tar-, na dom smyger fram,
precis som in i en dröm.
Man undrar vem som lämnat
alligatorspår i snön.

Hääär kommer julen,
som vår allra bästa vän.
Oo alla, snälla djuren, ses igen.

Häär kommer julen,
me mycke' gläädje oo skraatt.
Dee' jul i naturen, ti' nyårsnaatt.

Hääär kommer julen,
som vår allra bästa (eri) vän.
Oo alla, snälla (eri) djuren, ses igen (eri).

Häär kommer julen,
me mycke' gläädje oo skra-att.
Dee' jul i naturen (eri), ti' nyårsnaatt.

ARNE HETER HAN

Känner du någon som en stor,
och prommenerar utan skor.

Nån som ee grön å jättelång,
men ryms nog bra i denna sång.

De'e inte kråka eller katt,
för sååna bär väl ingen hatt.

Någon som ränner hit å dit,
åå har en vääldit god aptit.

Woo-o-oh. Arne heter han. ("Arne Alligator")
Woo-o-oh. Han gömmer sig ibland.
Woo-o-oh. Arne heter han. ("Arne Alligator")
Woo-o-oh. De'e dags att komma fram.

Han ee vår allra bästa vän,
nu ee han här, äntligen.

Han klappar gärna händernaa,
skrattar åå visar tännndernaa.

Sen spelar han på trummorna,
på scen me djungelkillarna.

Åå när han bjuder upp ti' dans,
ska du int' snubbla påå hans svaans.

Woo-o-oh. Arne heter han. ("Arne Alligator")
Woo-o-oh. Han gömmer sig ibland.
Woo-o-oh. Arne heter han. ("Arne Alligator")
Woo-o-oh. De'e dags att komma fram.

Hej ja' heter Arne Alligator,
å ja' går omkring, här på era gator!
Nu ee ja' ti'baaka me ny mu-mu-musik,
så vill du vara mee i våår publik?

Laga muffinns, laga-laga muffins."

Woo-o-oh. Arne heter han. ("Arne Alligator")
Woo-o-oh. Han gömmer sig ibland.
Woo-o-oh. Arne heter han. ("Arne Alligator")
Woo-o-oh. De'e dags att komma fram.

Woo-o-oh. ("oho")
Woo-o-oh. ("De e namm. Muffins!")
Woo-o-oh. ("Laga laga, laga muffins")
Woo-o-oh. ("Heh he heh. Hoh.")

Heei, hoo, heei.
Heei, hoo, heei.
Heei, hoo, heei.
Heei, hoo, heei.

